

Nieuwsbrief voor de maand december



Spreuk van de maand:

**De Meester kan je vertellen waar de bron zich bevindt, de emmer en het touw.....
maar je moet zelf het water omhoog halen. -- Buddha--**

Lieve lezers, veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief

15 november,

Afscheid en nieuwe begin:

Op deze beurs nam Anneke afscheid als beursorganisator van Spiritueel West-Friesland. Ze blijft als deelnemer en ondersteuner betrokken bij de beurzen.

Anneke, namens alle beursdeelnemers, dank je wel voor het organiseren van de beurzen in de Noord-kop: Schagen, Warmenhuizen, Heerhugowaard, Alkmaar en Hoorn.

Voor haar inzet kreeg ze een prachtige bos bloemen, een etentje en wellnes moment aangeboden door de beursdeelnemers.

Joke, Marcel en Yvonne zullen 14 februari in Warmenhuizen de eerste beurs vanuit stichting Agaphe organiseren.

Wij hebben er veel zin in en gaan voor een goede samenwerking met jullie allen.

Ook staan wij open voor uw op,- en aanmerkingen en suggesties van zowel de bezoeker als beursdeelnemer.

Heeft u belangstelling om als beursdeelnemer op de beurs te komen staan dan kunt u informatie vragen via
spirituelestichtingagaphe@gmail.com

Rana organiseert een klankschalen workshop op donderdag 10 december van 12.30 tot 15.00 uur in de yogazaal van de Draaikolk.

Kosten zijn rond € 27.50.

Er is plaats voor 8 personen, we zullen 2 aan 2 werken.

Heb je interesse om deel te nemen, laat het mij dan zo snel mogelijk weten.

Gilia zal deze workshop verzorgen, haar website is www.leefjehart.nl.

Kom tot ontspanning door de klanken van de klankschalen. Heb je ook interesse in het kopen van een klankschaal laat het dan weten, dan kan Gilia er enkele meenemen.

Aanmelden voor de workshop via de mail rana.dieleman@hetnet.nl.

Je bent van harte welkom!

Harte Groet, Rana.

Workshop Communiceren met dieren, zaterdag 12 december 2009

"Zou het niet geweldig zijn als je weet wat er in je dier omgaat, of het je iets te vertellen heeft, waarom het zo reageert".

Volg de cursus en je weet het.

In deze workshop leer je

- de basistechnieken om intuïtief te communiceren met je eigen dieren en die van een ander.
- Je oefent aan de hand van concrete voorbeelden en vragen.
- Je leert bewust luisteren naar wat de dieren je te melden hebben. De informatie die het dier geeft, kan direct worden geverifieerd bij de eigenaar.

Iedereen kan leren intuïtief te communiceren met dieren.

Sterker nog: je kunt het al; het is een proces van bewustwording.

Je hoeft geen opleiding te hebben, alleen nieuwsgierig te zijn en enthousiast om met dieren te werken.

Je dient mee te nemen:

- pen en papier om aantekeningen te maken
- een duidelijke foto van het dier of de dieren met het hoofd en ogen die recht in de camera kijken.

Cursuslocatie: Starnmeerdijk 1, Starnmeer

Datum: zaterdag 12 december

Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur

Prijs: €85,- inclusief werkboek, koffie, thee en versnaperingen

Inschrijving: €85,- op banknr. 2668328, t.n.v. Isabe (betaling is inschrijving)

Info: telefoon: 075 - 641 15 73

mail: ineke.brinkmann@tiscali.nl

www.communicatiemetdieren.com

Met veel liefde plaatsen wij de teksten om je praktijk te promoten, je informatie, je workshops en andere activiteiten. Zonder jullie informatie kan de nieuwsbrief niet bestaan. Deze nieuwsbrief heeft als doel elkaar op de hoogte te houden en nieuwtjes uit te wisselen. Het is dan ook fijn om te merken dat de energie die wij stoppen om de nieuwsbrief te maken gewaardeerd wordt en daarom Ria bedankt voor je waardering.

Op de beurs willen wij een tafel vrij gaan maken waar je je boeken kunt ruilen waarmee je een ander een plezier mee kunt doen. Uiteraard zijn dit boeken die met thema's te maken hebben die je op de beurs terug vindt.

Ella heeft een aantal boeken beschikbaar gesteld en deze kun je aantreffen op de tafel. Is er een lezer van de nieuwsbrief die op de beurs deze boekenstand wil onderhouden en verzorgen? Heb je andere ideeën dan horen wij dat graag van je.

Promotie van lezers van de nieuwsbrief

Bijna alles wat we doen, wordt beheerst door gewoontes. Dat geeft je vaak rust en zekerheid. Maar deze vaste patronen kunnen je ook belemmeren. Ze beperken je leven en kosten je energie.

Zijn er dingen in je leven die je graag zou willen veranderen?

- Weet je niet goed hoe je *nee* moet zeggen?
- Wil je een belangrijke beslissing nemen in je leven en je twijfelt, heb je nog bevestiging nodig?
- Merk je dat het niet goed gaat in je werk of privéleven?
- Wil je jezelf beter leren kennen?
- Wil je een volgende carrièrestap maken of helemaal een andere richting opgaan met je werk?
- Heb je weinig zelfvertrouwen?
- Heb je weinig energie?
- Ben je onzeker in bepaalde situaties?
- Wil je op je ideale gewicht blijven?
- Ben je jouw inspiratie kwijt?
- Zit je niet lekker in je vel?
- Wil je meer bewustwording?

Door middel van Life Coaching ondersteun ik je om die patronen te doorbreken en de weg vrij te maken voor persoonlijke groei.

Coaching is mogelijk via de telefoon, via Skype™ en face-to-face.

Kijk voor meer informatie op: www.marceloosterbeek.nl
